



Onthaalbrochure



Pastorale dienst

*Ziek zijn is niet gemakkelijk.
Gisteren ging het nog goed en nu lig je hier.
Alles is anders geworden.*

Je moet vele dingen uit handen geven. Je bent aangewezen op de hulp van de dokter, de verpleegster, je man, je vrouw, je kinderen, je vriend, je vriendin. Dat valt niet altijd mee. Je voelt jezelf soms tot last, afhankelijk van mensen om je heen.

*Nu je weg bent uit de gezonde wereld voel je misschien eenzaamheid en ook verdriet.
Wensen worden uitgesproken met of zonder woorden.*

*Soms komen er ook vragen... over je toekomst, over je leven, over je werk, over je dierbaren, over je diepste "ik".
Stel gerust je vragen en deel al je zorgen.
Hier vind je mensen die naar je willen luisteren en je graag een hand reiken..*

Alle mensen van het ziekenhuis willen je zorgen delen en naast je komen staan.

► Tot uw dienst

Communie

Drie keer per week bieden we, voor zover mogelijk geheel vrijblijvend de communie aan:

- op dinsdag- en vrijdagvoormiddag;
- op zon- en feestdagen in de voormiddag.

Hebt u de communieronde gemist? Dan kunt u altijd contact opnemen met de pastorale dienst.

Eucharistievieringen

Iedere donderdag, zondag en feestdag om 10.15 uur in de kapel.

TV-kanaal 21

De pastorale dienst verzorgt een doorlopende uitzending op kanaal 21 van je TV. Op dat kanaal worden ook de vieringen in de kapel rechtstreeks uitgezonden.

Ziekenzalving - ziekenzegening

Bij ernstige ziekte, voor een zware operatie of als je steun zoekt bij de Heer kan je de ziekenzalving of ziekenzegening ontvangen op de kamer.

Wanneer je dit wenst, laat het dan tijdig weten aan iemand van de verpleging. Wij komen bij je langs om te bespreken wat je verwachtingen zijn en spreken een geschikt moment met je af.

Eén keer per maand, op een donderdag, is er in de kapel een viering met de mogelijkheid om de ziekenzalving te ontvangen. Een lijst met data vindt u in de kapel.

Kapel

Op het gelijkvloers in blok C bevindt zich een stemmige kapel naast het bureau van de pastorale dienst. Hier kan je even tot rust komen en in stilte bidden. De kapel is permanent toegankelijk.

Bij het Mariabeeld kan je een kaarsje laten branden. De offertafel werkt elektrisch. De kaarsjes branden automatisch als je ze op de legger plaatst. Gebruik dus geen lucifer of aansteker.

Bij de ingang van de kapel ligt ook een boek waarin je een intentie kan noteren. Tijdens de wekelijkse vieringen in de kapel is er speciale aandacht voor deze intenties.

➤ De pastorale dienst staat aan je zijde wanneer het nodig is

Soms heb je nood aan iemand die een stoel neemt en naast je komt zitten. Je wilt eens uitspreken wat je bezighoudt aan vragen en zorgen over verleden, heden en toekomst.

Neem contact met ons op voor een rustig gesprek:

- u vindt ons kantoor in de kapel
- u kunt ons bellen op 011 826 087 (Koen in 't Ven) of 011 8266 088 (EH Hugo Gerfen)
- of vul het strookje aan de achterkant van de brochure in en geef het aan een verpleegkundige.

Geef ons een seintje wanneer je graag bezoek krijgt van iemand uit je parochie. Wij verwittigen dan onze contactpersonen.



Pastorale dienst

Ja, ik wil graag een gesprek met iemand van mijn geloofs- of levensovertuiging.

Mijn naam:

Mijn afdeling en kamer:

Versie: 10 oktober 2017